

30 - 04 - 2018

- Ο Χριστός δεν μας καλεί να αλλάξουμε χαρακτήρα, αλλά να μεταμορφώσουμε τον άτσαλο και ακατάστατο χαρακτήρα μας, για να αναπαυτούμε και να αναπαύσουμε.
- Όλοι οι άγιοι δεν έχουν τον ίδιο χαρακτήρα. Δεν είναι φωτοτυπίες ενός προτύπου.
- Το κύριο γνώρισμα της Εκκλησίας μας είναι η ασκητική ζωή.
- Να διαβάζουμε τους βίους των αγίων, όχι για να κάνουμε ακριβώς τα ίδια, αλλά για να βρούμε από αυτά που εκείνοι έκαναν τι μπορούμε εμείς να κάνουμε.
- Είναι πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος να βρει έναν άλλον άνθρωπο που να τον αγαπάει όπως είναι, εν ονόματι του Χριστού.
- Αυτό που μας κάνει να συνεννοούμαστε δεν είναι οι κοινές λέξεις αλλά η κοινή εμπειρία. (Γέροντας Σωφρόνιος)
- Είναι μεγάλη ευλογία για έναν άνθρωπο που κάνει πνευματική ζωή να βρει ανθρώπους του αυτού πνεύματος.
- Όταν ακούμε έναν επιπόλαιο λόγο από κάποιον, να μην ταραζόμαστε και να μην κακιώνουμε αλλά να παραβλέπουμε τον λόγο αυτό. (Παππούς Παναγής)
- Το κακό νικιέται διά του καλού, όχι διά του κακού.
- Ο καλός, όταν οι άλλοι είναι κακοί ή όταν συμβεί κάτι δυσάρεστο, παραμένει καλός και δεν κακιώνει.
- Ό,τι και να είμαστε, ό,τι και να κάνουμε ο Θεός μάς αγαπά. Και αυτή η αγάπη Του είναι η δύναμη και η ελπίδα μας.
- Πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που οι άλλοι τον χαίρονται, τον καμαρώνουν, τον θέλουν στη ζωή τους και αναπαύονται κοντά του. (Γέροντας Αιμιλιανός)
- Εάν οι άλλοι δεν αναπαύονται κοντά μας, πρέπει να προβληματισθούμε για τον εαυτό μας και όχι για τους άλλους. Αλλά να μην έχουμε και ενοχές, αν όλοι οι άλλοι δεν αναπαύονται κοντά μας. Το σημαντικό είναι εμείς να είμαστε αναπαυμένοι μέσα μας.
- Όποιος έχει μεγάλο χάρισμα έχει και μεγάλο μαρτύριο.
- Τα χαρίσματα που έχει κάποιος δεν τα έχει για τον εαυτό του. Ούτε τα θαύματα που κάνει κάποιος τα κάνει για τον εαυτό του. Άλλωστε χαρίσματα έχουν και θαύματα κάνουν και οι μη άγιοι, αφού όλα προέρχονται από τον Θεό.
- Η προσευχή είναι συνάντηση της καρδιάς μας με το πρόσωπο του Χριστού.
- Η προσευχή είναι συνουσία Θεού και ανθρώπων. (Ιωάννης ο Σιναΐτης)
- Όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού και η Θεία χάρη έρχεται σε όλους τους ανθρώπους, ακόμη και στους μη βαπτισμένους. Το πόσο ένας άνθρωπος θα δεχτεί, θα αφομοιώσει, θα καλλιεργήσει και θα αναπτύξει τη Θεία χάρη είναι δικό του θέμα.
- Η πιο οδυνηρή εμπειρία του ανθρώπου είναι η Θεοεγκατάλειψη. Αυτή είναι οριακό σημείο στη σχέση μας με τον Θεό, που καθορίζει τη μετέπειτα πορεία μας.