

## **12-05-2024 Εμπιστεύομαι και δεν χειραγωγώ**

- Η απιστία του Θωμά λέγεται καλή απιστία, γιατί με αυτήν μαρτυρείται η Ανάσταση του Χριστού και γιατί οδηγεί στην επίγνωση.
- Η επιθυμία του Θωμά να έχει προσωπική εμπειρία του γεγονότος της Ανάστασης και να λάβει προσωπική σχέση με τον Χριστό είναι όχι απλώς κάτι νόμιμο αλλά είναι και ο λόγος της ύπαρξης κάθε ανθρώπου.
- Ο Θωμάς είχε την καλή ανησυχία και ζητούσε την προσωπική συνάντηση και σχέση με τον αναστάνα Χριστό, κάτι που εμείς δεν κάνουμε, αφημένοι καθώς είμαστε σε μια νεκρή θρησκευτικότητα και σε μαρτυρίες άλλων.
- Το άφημά μας σε μαρτυρίες άλλων χωρίς τη δική μας ενεργοποίηση δεν δηλώνει πίστη.
- Ο Χριστός μάς καλεί σε προσωπική συνάντηση και σε σύναψη άμεσης σχέσης μαζί Του και όχι μέσω κάποιων άλλων. Γιατί είμαστε παιδιά του Θεού και όχι εγγόνια Του.
- Το πρώτο πρόβλημα με τον Θωμά είναι ότι υποδεικνύει ο ίδιος στον Χριστό τον τρόπο της προσωπικής συνάντησης τους, δηλαδή τον τρόπο που ο Χριστός θα ενεργήσει σε αυτόν. Δεν εμπιστεύτηκε τον Χριστό και δεν αφέθηκε σε Αυτόν, όπως π.χ. έκανε η Παναγία.
- Το πώς τοποθετούμαστε στη σχέση μας με τον Θεό είναι αλληλένδετο με το πώς τοποθετούμαστε στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους. Συνήθως για να πιστέψουμε τις διαθέσεις κάποιου και να τον εμπιστευτούμε, θέλουμε να του υποδείξουμε τον δικό μας τρόπο που θα ενεργήσει πάνω μας και που θεωρούμε ότι είναι σύμφωνος με τις ανάγκες μας, δηλαδή ουσιαστικά να τον χειραγωγήσουμε. Αυτό είναι εγωκεντρισμός και κλείσιμο στον εαυτό μας. Αλλά το ίδιο κάνουμε και με τον Θεό, από Τον οποίο ζητάμε να μας λύσει το πρόβλημα που εμείς θέλουμε, με τον τρόπο που εμείς θέλουμε, ώστε να πιστέψουμε με τον τρόπο που εμείς θέλουμε. Στην πραγματικότητα ούτε τη βαθύτερή μας ανάγκη κατανοούμε ούτε εμπιστευόμαστε την πρόνοια του Θεού.
- Από την απουσία εμπιστοσύνης στην πρόνοια του Θεού και από την υπόδειξη στον Θεό τι οφείλει να κάνει για μας ξεκινάει η τραγωδία της ζωής μας.
- Όλος ο πνευματικός αγώνας μας είναι να σταυρώσουμε τις προσδοκίες που έχουμε από τον Θεό και να Του αφεθούμε.
- Το δεύτερο πρόβλημα με τον Θωμά είναι ότι επιλέγει τον κατώτερο και λιγότερο συγκλονιστικό τρόπο εμπειρίας Θεού, που είναι αυτός των αισθήσεων.
- Υπάρχουν ανώτεροι των αισθήσεων τρόποι συνάντησης με τον Θεό αλλά και με τους ανθρώπους, όπως είναι ο λόγος που εκπέμπει φως, πνεύμα, ειρήνη.
- Οφείλουμε να εκλεπτύνουμε τις χονδροειδείς αισθήσεις μας, ώστε να μπορούμε να συνδεόμαστε πιο ουσιαστικά τόσο με τον Θεό όσο και με τους ανθρώπους.
- Αυτά που ζητάμε από τον Θεό, τους ανθρώπους και τον εαυτό μας μαρτυρούν την εσωτερική μας κατάσταση και τον βαθμό της ποιότητας και ανάπτυξής μας.