

27-05-2024 Μαζοχισμός ή ελευθερία;

- Ο άνθρωπος που είναι απομονωμένος και δεν μπορεί να σχετιστεί ζει στην πτώση του.
- Οι λογισμοί μας καθορίζουν τη ζωή μας και τις σχέσεις μας.
- Αναπαυμένοι είμαστε, μόνο όταν αδιαφορούμε για τους λογισμούς μας, βγαίνουμε από την εγωκεντρικότητά μας και παραδινόμαστε στον Θεό.
- Ο "νεκρός" για τον κόσμο, επειδή δεν τον νοιάζει αν τον αδικούν ή αν τον επευφημούν, είναι μαζί με όλον τον κόσμο και είναι ο πραγματικά πνευματικός άνθρωπος.
- Εάν δεν χαιρόμαστε όταν μας περιφρονούν, έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε μέχρι να βρούμε στην απόλαυση της ελευθερίας. (π.Βασίλειος Γοντικάκης)
- Ο άνθρωπος ευεργετείται περιφρονούμενος και ευτελίζεται αυτοπροβαλλόμενος.
- Ο πόνος μάς εξανθρωπίζει, ενώ η ψευδαίσθηση της αγιότητας μας γελοιοποιεί.
- Αγιότητα είναι το να λέμε "Να 'ναι ευλογημένο", ενώ πονάμε.
- Όταν συνεχίζουμε να δοξολογούμε στον Θεό ενώ έχουμε δυσκολίες, αυτές οι δυσκολίες μάς ενισχύουν ακατάπαυστα.
- Όταν έχουμε πνεύμα δοξολογίας, τα εμπόδια γίνονται ευλογίες.
- Οι άνθρωποι του Θεού δεν πιστεύουν στον εαυτό τους, όχι από μειονεξία, αλλά γιατί βρήκαν τον μέγιστο θησαυρό και είναι τρελοί γι' Αυτόν.
- Οι άγιοι είναι τρελοί για τον Θεό, γι' αυτό και είναι πραγματικά ελεύθεροι.
- Τα παράσιτα της παρουσίας μας, όπως ο εγωισμός μας, η φιλαυτία μας, οι λογισμοί μας, οι φαντασιώσεις μας, οι σκοπιμότητές μας, οι διεκδικήσεις μας, οι γκρίνιες μας, τα κλαψουρίσματά μας, ακόμη και η θρησκευτικότητά μας και η αρετή μας, δεν μας αφήνουν να ακούσουμε τον Θεό, που μιλάει στην καρδιά μας.
- Ο στόχος της ζωής μας να είναι η ανάπαυση των άλλων.
- Το ζητούμενο δεν είναι να νικήσω εγώ, αλλά να νικήσουμε όλοι και να φτάσουμε στην ελευθερία και στην αδελφосύνη της ελευθερίας.
- Όταν κάποιος δυνατός συντρίβει τον αδύναμο για να πετύχει, τότε όλοι υποφέρουμε. (π.Βασίλειος Γοντικάκης)
- Όταν βγούμε από την εμμονή ότι ο άλλος είναι εχθρός που θέλει να μας βλάψει και όταν δούμε τον φαινομενικά εχθρό ως ευεργέτη, τότε θα μπούμε στον χώρο της πνευματικής ελευθερίας. Αυτό όμως, μόνο εφόσον στραφούμε στη χάρη του Θεού, μπορεί να γίνει.
- Οι ταπεινοί και ελεημένοι από τον Θεό άνθρωποι και μόνο με την παρουσία τους εμπνέουν τους άλλους να βρουν τον δρόμο τους.
- Ο Θεός πολλές φορές μιλάει και κάνει αποκαλύψεις μέσα από τη δυσκολία, το πρόβλημα, την ασθένεια, τον πόνο.
- Το βασικό χαρακτηριστικό του πνευματικού ανθρώπου είναι ότι νιώθει υπεύθυνος για τον άλλον άνθρωπο και την κατάστασή του. Κι αυτό δεν έχει να κάνει με την ηλικία.
- Ο πόνος βοηθάει τον άνθρωπο να ακούει τους άλλους και να πείθει τους άλλους.

- Θα κάνουμε μέσα μας χώρο για την αγάπη του Θεού, μόνο εφόσον αδειάσουμε από τον εαυτό μας και τη δική μας δύναμη.
- Η αληθινή αγάπη είναι πάντα σταυρωμένη.
- Οι έρωτες που δεν έχουν ήθος αληθινής αγάπης φθείρονται και χάνονται.
- Ο πονεμένος και συντετριμμένος άνθρωπος έχει ευαίσθητες τις κεραίες του και γι' αυτό μπορεί και αντιλαμβάνεται τα δώρα του Θεού αλλά και την κατάσταση του άλλου ανθρώπου.
- Οι καυχησιάρηδες μένουν δέσμιοι στη μετριότητα των μεγαλείων τους και δεν μπορούν να αναπτυχθούν πνευματικά.
- Την ψυχή ούτε η δόξα του κόσμου τη χορταίνει ούτε τα βάσανα την καταβάλλουν.
- Το πραγματικό μεγαλείο συνήθως υπάρχει στη σιωπή, στους ταπεινούς και ήσυχους ανθρώπους, ενώ ο θόρυβος συνήθως δηλώνει μειονεξία.
- Κανένα καλό δεν μπορούμε να έχουμε με τις δικές μας δυνάμεις, αλλά ευεργετούμαστε από τη χάρη που ο Θεός σκορπά σε όλον τον κόσμο.
- Η ζωή γνωρίζεται ως συνέχεια, όταν είναι προσφορά αγάπης και όχι διαπληκτισμός. (π.Βασίλειος Γοντικάκης)
- Τα γηρατειά είναι μεγάλη ευλογία, γιατί, ενώ οι βιολογικές μας δυνάμεις εξασθενούν, μια άλλη δύναμη μπορεί να ανατέλλει μέσα μας και έτσι γεμάτοι από συγνώμη και ευγνωμοσύνη να οδηγηθούμε σε γαλήνη ανάπαυσης.
- Είναι μεγάλη σοφία το να θέλουμε να είμαστε ανύπαρκτοι και να μην βλέπουμε κανέναν εχθρό γύρω μας αλλά μόνον φίλους. Γιατί και αυτοί που υποτίθεται ότι μας εχθρεύονται, στην πραγματικότητα μας εξελίσσουν, μας πηγαίνουν παραπέρα.