

03-06-2024 Οι απελπισμένοι θα σώσουν τον κόσμο

- Για να μπορέσει ο άνθρωπος να ελευθερωθεί από τα πάθη του και να μπει στην πνευματική ζωή, είναι πολύ σημαντικό να αποδεχτεί την προσωπική του αξία. Για να αποδεχτεί όμως την προσωπική του αξία, χρειάζεται κάποιος να του την αναγνωρίσει.
- Τα πάθη μας είναι υποκατάστατα της αλήθειας, υποκατάστατα του Θεού. Όταν ο έμφυτος πόθος του ανθρώπου για τον Θεό δεν εκπληρωθεί, γιατί, είτε από άγνοια είτε από επιλογή, ο άνθρωπος δεν στράφηκε σε Αυτόν, τότε έρχονται τα πάθη για να καλύψουν αυτό το κενό. Αυτό το κενό όμως δεν καλύπτεται, γιατί τίποτε ανθρώπινο δεν μπορεί να καλύψει τον πόθο μας για τον Θεό.
- Η αμαρτία είναι λανθασμένη κατεύθυνση του πόθου μας για τον Θεό. Αυτός είναι ο λόγος που η αμαρτία ορίζεται ως αστοχία.
- Θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιον να ξεπεράσει τις εξαρτήσεις και τα πάθη του, μόνο αν του προτείνουμε ζωή, του δώσουμε δηλαδή ελπίδα και προοπτική ζωής.
- Τα κηρύγματα και οι συμβουλές έχουν ουσία και περιεχόμενο, μόνο αν αποκαλύπτουν στους ανθρώπους νόημα. Αυτό δεν γίνεται με λόγια, αλλά με την ίδια τη ζωή μας.
- Αν η ζωή μας δεν είναι φως και αποκάλυψη του Θεού, οι συμβουλές μας δεν μπορούν να βοηθήσουν κανέναν.
- Το σκοτάδι δεν φεύγει πολεμώντας το, αλλά με τον ερχομό του φωτός. (Άγιος Πορφύριος)
- Ο Θεός δεν είναι μια ανώτερη δύναμη. Είναι πρόσωπο. Αυτό φανερώνεται και από τη φράση "Εγώ ειμί ο λαλών σε", που είπε ο Χριστός στη Σαμαρείτιδα.
- Οι βεβαιότητες δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνουν.
- Σε μία σχέση αυτό που κυρίως έχει σημασία είναι το περιεχόμενο της σχέσης, αυτό που μας συνδέει με τον άλλον. Τι συζητούμε, τι ορίζει εμάς προσωπικά και τη σχέση.
- Να μην ξεχνάμε κανέναν θλιμμένο, γιατί είναι ιερό πρόσωπο. Ούτε κανέναν χαρούμενο να ξεχνάμε, γιατί έχει ανάγκη συμπάραστασης. (π.Βασίλειος Γοντικάκης)
- Ο κάθε θλιμμένος, δηλαδή σταυρωμένος, είναι συγγενής με τον Χριστό.
- Πνευματικά κινδυνεύει περισσότερο ο χαρούμενος παρά ο θλιμμένος, γιατί μπορεί να οδηγηθεί στην έπαρση και στην αφασία.
- Στην εποχή μας, επειδή απουσιάζουν τα κριτήρια ζωής, οι άνθρωποι κοιτούν την εικόνα, την επιτυχία και όχι την ουσία, το περιεχόμενο. Αυτό ισχύει ακόμα και στην επιλογή συντρόφου, για την οποία τόσο πολύ πασχίζουν οι άνθρωποι.
- Τα κριτήρια με τα οποία επιλέγω σύντροφο ή φίλο μαρτυρούν ποιος είμαι.
- Είμαστε κενοί περιεχομένου και εσωτερικής ζωής και ζούμε για τον έξω άνθρωπο, την εικόνα, την οποία και λατρεύουμε.
- Οι δοκιμασίες της ζωής μάς βοηθούν να αποκτήσουμε περιεχόμενο.
- Οι καρφωμένοι σε σταυρούς δοκιμασιών δέχτηκαν μυστικά την αγαλλίαση, που κάνει την κόλαση παράδεισο. (π.Βασίλειος Γοντικάκης)

- Μέσα στον κάθε άνθρωπο υπάρχει μια δύναμη ακατάβλητη, που είναι έτοιμη να εκραγεί και να αναπτυχθεί απεριόριστα, όταν θιχτεί από την οποιαδήποτε αφορμή.
- Όσο πιο πολύ διαλυμένοι είμαστε, τόσο πιο πολύ αναδύεται μέσα μας μια άλλου είδους δύναμη, η παντοδυναμία της αγάπης του Θεού.
- Πίσω από όλα τα προβλήματά μας υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα πολύ πιο ουσιαστικό: το ότι δεν βρήκαμε λόγο και νόημα στη ζωή μας.
- Έχει σημασία τι νιώσαμε να κυφορείται μέσα μας όταν είμασταν παιδιά, τι μας ενθουσίασε όταν είμασταν έφηβοι, ποιον δρόμο ακολουθήσαμε στα χρόνια του δυναμισμού μας, σε ποια λογική αναπαυτήκαμε, ποια αποστολή παντρευτήκαμε, ποια πρόσωπα αγαπήσαμε και μας σφράγισαν, ποια είναι η τροφή μας. (π.Βασίλειος Γοντικάκης)
- Η υπαρξιακή μας ταυτότητα ορίζεται από την αξία ζωής στην οποία αναπαυόμαστε.
- Οφείλουμε να ανατρέξουμε στο παρελθόν μας και να βρούμε τον τίτλο της ζωής μας μέχρι τώρα. Αυτή η πνευματική ακτινογραφία του εαυτού μας είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό από τα λεγόμενα θρησκευτικά μας καθήκοντα.
- Όπως όταν μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο, δεν πηγαίνουμε όπου να 'ναι, αλλά έχουμε μία κατεύθυνση και έναν προορισμό, το ίδιο οφείλουμε να κάνουμε και με τη ζωή μας.
- Προϋπόθεση πραγματικών σχέσεων με τους άλλους είναι η ύπαρξη πραγματικής σχέσης με τον εαυτό μας.
- Στην Εκκλησία δεν κηρύττει θεωρίες ούτε ιδέες. Κι ο Χριστός δεν ήρθε να δώσει κάποια πρόταση ηθικής ή έναν κώδικα συμπεριφοράς, για να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό πολλά κοσμικά συστήματα μπορούν να το κάνουν και ίσως καλύτερα. Η Εκκλησία υπάρχει για να σώζει τον κόσμο, διά του Χριστού, που είναι η κεφαλή της.
- Αν πιστεύουμε ότι θα σωθούμε με τις δικές μας δυνάμεις, θα οδηγηθούμε σε μια νοσηρή θρησκευτικότητα ψυχαναγκαστικού τύπου. Και αν πιστεύουμε ότι θα σώσουμε τον κόσμο, θα οδηγηθούμε στο να κρίνουμε τον κόσμο.
- Αν και γνωρίζουμε ότι ο Χριστός δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο αλλά να τον σώσει, η ένταση και ο φανατισμός που βγάζουν ορισμένοι χριστιανοί δείχνει ότι στην πραγματικότητα δεν το πιστεύουν αυτό.
- Η αγωνία μας για τη δική μας σωτηρία, αλλά χωρίς να έχουμε πιστέψει ότι αυτή είναι ο Χριστός, μας γεννά την ανάγκη να επιβάλλουμε τη σωτηρία στους άλλους.
- Ο Χριστός δεν ήρθε για να μας δώσει κάποια δωράκια, αλλά για να μας δώσει τον ίδιο Του τον εαυτό, τον τρόπο ζωής Του, που είναι μια διαρκής κένωση, μια διαρκής προσφορά, όχι μια επιβολή.
- Η μεγαλύτερή μου νίκη είναι η προσφορά του εαυτού μου στον άλλον.
- Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η ζωή χωρίς νόημα και ο θάνατος.
- Πνευματικοί άνθρωποι είναι οι διαλυμένοι, οι συντετριμμένοι, οι ανύπαρκτοι, όχι αυτοί που έχουν πνευματικό παρουσιαστικό.

- Οι πληγές μας μπορούν μεταποιηθούν και να γίνουν πηγές, που θα μας ενεργοποιήσουν και θα μας δώσουν κατεύθυνση.
- Η λύση των δύσκολων προβλημάτων δίνεται ως άνωθεν δωρεά στις ψυχές των ταπεινών, που γνωρίζουν τα απειρότητα της αγάπης του Θεού με την ύπαρξή τους ολοκληρη, πλουτίζουν με την ανάπαυση του πνεύματος και προσφέρονται ήσυχα προς όλους με τη χάρη της παρουσίας τους. (π.Βασίλειος Γοντικάκης)
- Αν δεν ειρηνεύουμε τους άλλους με την παρουσία μας, καθόλου δεν τους ωφελούμε με τα λόγια μας.
- Χωρίς τον Θεό είμαστε ένα τίποτα.
- Όλοι οι άνθρωποι που έφτασαν σε πνευματική χάρη έζησαν προηγουμένως την κόλαση.
- Ο Θεός επιτρέπει να ζήσουμε την κόλασή μας, γιατί μόνον έτσι χαμηλώνουμε και εκτιμούμε τον άλλον άνθρωπο, ακόμα και αυτόν που φαίνεται ασήμαντος.
- Οι ώρες του Άδη μας είναι οι ωδίνες του πνευματικού μας τοκετού.
- Ο συντετριμμένος, επειδή δεν πιστεύει στο δικό του φως, γίνεται φως για τους άλλους ανθρώπους.
- Μόνο όταν έχουμε συνείδηση του μέτρου μας και καρδιά, μπορούμε να είμαστε ενωμένοι με τον άλλον και να θέλουμε ο άλλος να έχει χαρά.
- Χωρίς ενότητα δεν υπάρχει Εκκλησία.
- Χαρισματούχοι αναδεικνύονται κάποιοι που δεν το υποψιάζονται και κενοί περιεχομένου αυτοί που διαφημίζονται ως πνευματικοί παράγοντες. Έρχεται η ώρα που σωζόμαστε με την πίστη αυτών που προσπαθούμε να σώσουμε. (π.Βασίλειος Γοντικάκης)
- Οι υπερασπιστές της πίστης αγνοούν αυτό που κηρύττουν, ενώ οι αρνητές ζητούν αυτό που απορρίπτουν. (π.Βασίλειος Γοντικάκης)
- Ο καθένας δεν είναι τμήμα του όλου αλλά το όλο του καθενός.
- Σε έναν άγιο μαργαρίτη βρίσκεται ο παράδεισος και σε μια στιγμή η αιωνιότητα. Αυτό σημαίνει ότι στη διαδρομή της ζωής μας θα υπάρξουν κάποιες εκπληκτικές στιγμές που θα μας ανοιχθεί ο ορίζοντας της αιωνιότητας. Το θέμα είναι εμείς να έχουμε ανοιχτές τις κεραίες.
- Αν δεχθούμε με δέος τη δωρεά της εκ του μη όντος δημιουργίας και τη διά της χάριτος άνοδο στον ουρανό, ελευθερωνόμαστε από τις αντιπαραθέσεις των διαπληκτισμών και την προσπάθεια να πρωτεύσουμε στη φθορά. (π.Βασίλειος Γοντικάκης)
- Όταν συνειδητοποιούμε τα δώρα του Θεού και τις δυνατότητες που έχουμε να είμαστε αδέρφια μεταξύ μας, έχουμε τέτοια πληρότητα, που απλώς απολαμβάνουμε τη ζωή.
- Η επιδίωξη των πρωτείων είναι φθορά και θάνατος.
- Η ταπείνωση δεν έχει πονηριά, ιδιοτέλεια, σύγκρουση, επιβολή, έλεγχο του άλλου. Έχει εκείνη την καθαρότητα που επιτρέπει στον Δημιουργό και Σωτήρα του κόσμου να δρα επάνω μας όπως Αυτός γνωρίζει και θέλει.
- Ο καθένας από μας μόνος του ή όλοι μαζί μόνι μας χωρίς τον Θεό δεν είμαστε τίποτα.

- Υπάρχουμε, όταν αποκαθιστούμε τη σχέση μας με τον Θεό ή καλύτερα όταν ανάγουμε την ύπαρξή μας στη σχέση μας προς τον Θεό. Το πρότυπο αυτής της σχέσης είναι η σχέση του Χριστού προς τον Πατέρα, όπου ο Χριστός ακόμα και την ώρα της αγωνίας στέκεται έως θανάτου υπήκοος στο θέλημα του Πατρός.
- Ο Θεός μάς βοηθά να συνειδητοποιήσουμε ποιοι πραγματικά είμαστε και χρησιμοποιεί ακόμα και τις αμαρτίες μας ως προωθητικό υλικό στη μεταστροφή μας. Ως φιλόανθρωπος, χρησιμοποιεί ακόμα και τα οδυνηρά του βίου μας για να μας θεραπεύσει.
- Μόνοι μας δεν θα σώσουμε ούτε τον εαυτό μας ούτε τον κόσμο. Πολύ δε περισσότερο δεν θα σώσουμε την Εκκλησία. Η Εκκλησία σώζει εμάς διά του Χριστού, του μόνου Σωτήρα.