

11-06-2024 Δίνει αγάπη αυτός που γεύτηκε αγάπη

- Το κυριότερο χαρακτηριστικό του αληθινού χριστιανού είναι ότι βλέπει τους άλλους ως τον θησαυρό του και γι' αυτό θέλει να τους δίνει αγάπη και παρηγοριά.
- Όσο δίνουμε στους άλλους, τόσο πλουτίζουμε εμείς.
- Το πραγματικό δικαίωμά μου δεν είναι να πάρω από τον άλλον και να δικαιωθώ έναντί του, αλλά να δώσω στον άλλον και να τον δικαιώσω. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη ελευθερία.
- Μπορώ να δώσω αγάπη και παρηγοριά, μόνο αν έχω λάβει αγάπη και παρηγοριά. Χωρίς αυτή την προϋπόθεση, αν προσπαθήσω να δώσω αγάπη και να παρηγορήσω με σκοπό να κάνω μια καλή πράξη, οπωσδήποτε θα αποτύχω.
- Παρηγοριά είναι η αίσθηση της αγάπης του Θεού. Γι' αυτό, μόνο με την αίσθηση της αγάπης του Θεού, μπορούμε να παρηγορήσουμε.
- Ώριμος να δεχθεί την αγάπη του Θεού είναι αυτός που πιστεύει ότι δεν αξίζει ούτε στο ελάχιστο αυτή την αγάπη.
- Αυτός που κατάλαβε ότι, ενώ είναι χαμένος, ο Θεός τον αγαπάει, ένα πράγμα μόνο θέλει να κάνει: να δίνει παρηγοριά στους χαμένους, που άλλωστε είμαστε όλοι μας.
- Όταν καταλάβουμε ότι μια αγκαλιά είναι ο Θεός, τότε κι εμείς γινόμαστε μια αγκαλιά για τον κάθε άνθρωπο.
- Η χαρά μας είναι να χαιρέται ο άλλος. Αν αυτό δεν το έχουμε καταλάβει, αγνοούμε το μυστικό της χαράς της ζωής.
- Ο λόγος της ύπαρξής μας είναι να λαμβάνουμε αγάπη από τον Θεό και να δίνουμε στους ανθρώπους. Και αυτός είναι ο πλούτος μας.
- Εάν η χαρά του άλλου δεν είναι και δική μου χαρά, έχω πρόβλημα πνευματικό, είμαι έξω από τη χάρη του Θεού.
- Η κλήση όλων μας είναι να είμαστε ένα άνοιγμα χαράς, ακόμη και γι' αυτούς που φαίνονται κακοί, άδικοι, αρνητικοί.
- Μόνο εμείς οι ίδιοι μπορούμε να αδικήσουμε τον εαυτό μας. Και αδικούμε τον εαυτό μας, αν δεν ζούμε την αγάπη και την παρηγοριά του Θεού.
- Όσο πιο αποτυχημένοι συνειδητοποιούμε ότι είμαστε, τόσο πιο επιτυχημένοι είμαστε έναντι του Θεού. Και τότε ακόμα και η παρουσία μας είναι μια παρηγοριά και μια ελπίδα για τους άλλους.