

27-10-2024 Η αγάπη δεν ζητά ανταμοιβή

- Αν σπέρνουμε με τσιγκουνιά, με τσιγκουνιά θερίζουμε. (Απόστολος Παύλος)
- Η ελεημοσύνη δεν πρέπει να γίνεται από ανάγκη ή από εσωτερική πίεση, αλλά ελεύθερα. Γιατί "ιλαρόν δότην αγαπά ο Θεός". (Απόστολος Παύλος)
- Όταν δίνουμε κάτι στον αναγκασμένο άνθρωπο, ενώ φαινομενικά στερούμαστε κάτι, στην πραγματικότητα δεχόμαστε τις ευλογίες του Θεού και πλουτίζουμε πνευματικά.
- Το δόσιμο στον άλλον είναι η φυσική λειτουργία του ανθρώπου που συνειδητά έχει ανοιχτή την καρδιά του.
- Ο άνθρωπος που αρνείται ότι η χαρά του είναι να δίνει στον άλλον δεν τιμωρείται από τον Θεό, αλλά στερείται αυτό το άνοιγμα και αυτή τη χαρά.
- Ο ανασφαλής άνθρωπος, που φοβάται μη χάσει και που νιώθει πληγωμένος, αδικημένος, ήδη ζει την κόλαση του να βλέπει τον άλλον ως την απειλή του και όχι ως τη ζωή του.
- Το δόσιμο στον άλλον μου δίνει χαρά, όχι όταν γίνεται με υπολογισμούς και σχεδιασμούς, αλλά ελεύθερα και ανεξάρτητα από το πώς ο άλλος διάκειται προς εμένα. Αυτό είναι αγωγή ζωής και ήθος ζωής.
- Ο ευαγγελικός λόγος, ο λόγος του Θεού, μορφώνει την ελεύθερη ψυχή και τη συνείδηση της αληθινής-απροϋπόθετης αγάπης.
- Ο ερωτικός άνθρωπος δεν δίνει στον άλλον για να λάβει τον παράδεισο, αλλά γιατί έχει συνειδητοποιήσει ότι το δόσιμο είναι ο παράδεισος.
- Ο άνθρωπος που αντιλαμβάνεται ότι θησαυρός του είναι ο Θεός, ο Οποίος τον αγαπά απροϋπόθετα, και ο ίδιος μόνο με τον ίδιο τρόπο μπορεί να λειτουργεί, δηλαδή μόνο αγάπη απροϋπόθετη μπορεί να δίνει στους άλλους.
- Ο άλλος άνθρωπος δεν είναι ευκαιρία εκμετάλλευσης, αλλά ευκαιρία σχέσης. Δεν είναι ευκαιρία να λάβω, αλλά ευκαιρία να δώσω.
- Το δόσιμο στον άλλον είναι πράξη πνευματική, μόνο όταν γίνεται απροϋπόθετα και αμερόληπτα. Και άνθρωποι αυτού του δοσίματος μπορούμε να είμαστε, μόνο αν κι εμείς περάσαμε από θλίψεις και μας περιέθαλψε η αγάπη του Θεού.
- Οι άνθρωποι της Εκκλησίας δεν είμαστε σπουδαίοι. Είμαστε χαμένοι που εμπιστευτήκαμε την αγάπη του Θεού και τις δυνατότητες αυτής της αγάπης.
- Ενώ στη Δυτική Εκκλησία οι καλές πράξεις είναι προϋπόθεση της σωτηρίας, στην Ορθόδοξη Εκκλησία οι καλές πράξεις είναι καρπός της σωτηρίας. Λόγω της προσωπικής σχέσης που έχω με τον Χριστό, η οποία με κάνει να είμαι σωσμένος και να ζω στον παράδεισο, μόνο καλές πράξεις μπορώ να κάνω.
- Δεν αγαπώ τον άλλον, για να πάω στον παράδεισο. Δηλαδή δεν χρησιμοποιώ τον άλλον. Ο παράδεισός μου είναι ο Θεός, που με αγαπά απροϋπόθετα. Και αυτή τη χαρά, που μου δίνει η απροϋπόθετη αγάπη του Θεού, θέλω να τη μοιράζω σε όλους και δεν μπορώ να ζω αλλιώς.