

03-11-2024 Ο πόνος συνοδεύει το χάρισμα

- Η δύναμη του Θεού αποκαλύπτεται στην αδυναμία του ανθρώπου.
- Εκεί που δεν βρίσκουμε μόνοι μας διέξοδο, έρχεται ο Θεός και μας δίνει διέξοδο, για να μορφωθεί μέσα μας πνευματική συνείδηση και γνώση και για να καταλάβουμε ότι όλα είναι από τη χάρη του Θεού και τίποτε από τον εαυτό μας.
- Ο πόνος γεννά τη γνώση.
- Χωρίς ταπείνωση και συντριβή, δεν μπορεί να καρποφορήσει ο άνθρωπος.
- Τα ευλογημένα χαρίσματα συνοδεύονται πάντα από μεγάλη οδύνη.
- Τα χωρίς οδύνη χαρίσματα δεν είναι ευλογημένα, αλλά δαιμονικά.
- Αυτός που έχει χαρίσματα χωρίς πόνο δεν μπορεί να διαχειριστεί τα χαρίσματα αυτά προς όφελος κανενός και θέλει να εξουσιάζει τους ανθρώπους και να ελέγχει τον ίδιο τον Θεό.
- Αυτός που ζητάει ένα χάρισμα, οφείλει να είναι έτοιμος και για σταυρό και οδύνη. Γιατί χωρίς τον σταυρό και την οδύνη, θα του κάνει κακό το χάρισμα.
- Η ταπείνωση και η μετάνοια δίνουν τις προϋποθέσεις να δεχθούμε τα χαρίσματα του Θεού.
- Οι οδύνες είναι οι δυνατότητες ενεργοποίησης των γνωστικών μας οργάνων, με τα οποία όχι απλώς καταλαβαίνουμε τον Θεό και τον άλλον άνθρωπο, αλλά κοινωνούμε του Θεού και του άλλου ανθρώπου.
- Όταν θέλω να ελέγχω κάποιον, δεν μπορώ να έχω σχέση μαζί του.
- Η πραγματική σχέση με κάποιον έχει διακινδύνευση, αβεβαιότητα, ρίσκο.
- Πριν μας δώσει κάποιο χάρισμα ο Θεός, μας ετοιμάζει για να το "σηκώσουμε".
- Τα χαρίσματα συνήθως ο Θεός μάς τα δίνει όπου είμαστε αδύναμοι, για να καταλάβουμε ότι προέρχονται από Αυτόν. Έτσι μαλακώνει η καρδιά μας και γινόμαστε σπλαχνικοί προς τους άλλους ανθρώπους.
- Ο άκαπνος από πειρασμούς και δυσκολίες άνθρωπος δεν μπορεί να είναι σπλαχνικός, δεν μπορεί δηλαδή να αγαπήσει τον άλλον άνθρωπο.
- Οι οδύνες μας είναι η μεγαλύτερη ευλογία που μπορεί να μας φέρει ο Θεός, γιατί δεν μας αφήνουν να ξιπαστούμε, υπενθυμίζοντάς μας ποιοι είμαστε, Ποιος είναι Αυτός που μας σώζει και τι είναι ο άλλος άνθρωπος για μας.