

17-03-2025 Η ηθική υποκρισία του κόσμου

- Η Εκκλησία είναι η μεγαλύτερη ομορφιά που υπάρχει στον κόσμο. (π.Ανανίας Κουστένης)
- Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, στο οποίο είμαστε όλοι οι πιστοί με κεφαλή της τον Χριστό και στο οποίο δρα το Άγιο Πνεύμα. Είναι ο χώρος και ο τρόπος που γευόμαστε τον Θεό.
- Φτωχός άνθρωπος είναι ο άδειος μέσα του άνθρωπος.
- Τις περισσότερες φορές η ιδέα ότι μας λείπει κάτι ή ότι μας αδικούν κάποιιοι είναι μία ψευδαίσθηση, πίσω από την οποία κρύβεται το εσωτερικό μας κενό.
- Όσο περισσότερο αγαπάμε τον Χριστό και αδειάζουμε τον εαυτό μας γι' Αυτόν, τόσο πιο πλήρεις είμαστε.
- Ο μεγάλος πλούτος μας είναι η Θεία χάρη.
- Το κακό που υπάρχει στον κόσμο δεν έχει δύναμη μπροστά στη χάρη του Θεού. Για τον λόγο αυτό δεν πρέπει να μας καταβάλλουν τα κακά και οι ασχήμιες που βλέπουμε γύρω μας.
- Ο Θεός ξέρει να επισκέπτεται με τον κατάλληλο τρόπο τον κάθε άνθρωπο που έχει βγει από τα δεδομένα του, από τα καλούπια του.
- Ο Χριστός ταυτίζεται με τον κάθε άνθρωπο και τίθεται αλληλέγγυος στον κάθε άνθρωπο. Αυτό και μόνο αν είχαμε κατά νου, δεν θα τρέφαμε αρνητικό λογισμό για κανέναν άνθρωπο, γιατί θα ήταν σαν να πολεμούσαμε τον ίδιο τον Χριστό.
- Όταν πληγώνω έναν άνθρωπο, τον Χριστό πληγώνω.
- Η Εκκλησία δεν μας τιμωρεί. Η Εκκλησία μάς αποκαλύπτει την κατάστασή μας και μας δείχνει πώς θα θεραπευτούμε.
- Ο σκοπός της ζωής μας είναι ο αγιασμός μας, δηλαδή το να γίνουμε άγιοι.
- Άγιος είναι αυτός που χώρεσε μέσα του τον Θεό, αυτός που έγινε χώρα του Αχωρήτου, ο κατά χάριν Θεός.
- Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει άγιος από μόνος του. Μπορεί να γίνει άγιος ο άνθρωπος, μόνο αν κατοικήσει μέσα του ο άγιος Θεός.
- Όταν κοινωνούμε το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου, γινόμαστε ένα με τον Χριστό και κατά συνέπεια αγιαζόμαστε.
- Αυτοί που δεν θέλουν να έχουν σχέση με τον Χριστό δεν έχουν καταλάβει τι είναι ο Χριστός.
- Το "κατ' εικόνα Θεού" είναι η ψυχή μας και η ελευθερία της και το "καθ' ομοίωσιν Θεού" είναι η ομοιότητα ήθους με τον Χριστό. (π.Ανανίας Κουστένης)
- Γίνομαι όμοιος του Χριστού, όταν ζω με το ήθος του Χριστού, τον τρόπο ύπαρξης που μου προτείνει ο Χριστός.
- Επειδή είμαστε φτιαγμένοι για το "καθ' ομοίωσιν Θεού", είναι επόμενο να μην μπορούν να μας γεμίσουν ούτε τα χρήματα, ούτε οι ηδονές, ούτε η δόξα. Και μόνο ως ναρκωτικά μπορούμε αυτά να τα λογαριάζουμε, που, όταν τελειώσει η δράση τους, καταρρέουμε.

- Όλο αυτό που προτείνει ο κόσμος ως ζωή είναι ένα ψέμα, είναι πολύ μακριά από τη φύση μας, γι' αυτό και δεν μπορεί να μας γεμίσει. Και ο αναρχικός, που θέλει να διαλύσει τα πάντα, χωρίς να χτίζει κάτι, αποκαλύπτει αυτό το ψέμα του κόσμου.
- Η ψυχή του ανθρώπου δεν έχει τέλος, γι' αυτό και δεν τη φτάνει το σύμπαν ολόκληρο.
- Όλοι περιμένουμε το κάτι άλλο στη ζωή μας, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Κι αυτό το κάτι άλλο είναι Κάποιος άλλος, είναι ο Χριστός.
- Αμαρτία είναι η απουσία Θεού, η απομάκρυνση από τον Θεό.
- Η Εκκλησία δεν είναι θεωρία, είναι αίσθημα. (Γρηγόριος ο Θεολόγος)
- Στην Εκκλησία γινόμαστε οικείοι με τον Χριστό, την Παναγία, τους αγίους και όλους τους ανθρώπους. Η Εκκλησία είναι το "μαζί", παρά τα μεταξύ μας προβλήματα.
- Η Εκκλησία είναι πανδοχείο. Δέχεται τους πάντες αδιακρίτως.
- Το αν θα είμαστε εντός ή εκτός της Εκκλησίας εναπόκειται στην ελευθερία μας.
- Ο Θεός μάς αγαπά όλους και θέλει να μας σώσει όλους.
- Την αγάπη δεν μπορεί να την περιορίσει τίποτα, ούτε ακόμα και ο νόμος, γιατί αυτή ξεπερνά τον νόμο.
- Πολλοί άνθρωποι φοβούνται να έρθουν στην Εκκλησία, γιατί άκουσαν γι' αυτήν πράγματα που δεν ισχύουν και τα πίστεψαν.
- Δεν υπάρχει πουθενά δυνατότερος χώρος φιλανθρωπίας, ελευθερίας και επιείκειας από την Εκκλησία.
- Τους περιορισμούς που βάζει η Εκκλησία δεν τους βάζει από σκληρότητα και για να μας απορρίψει. Τους βάζει, γιατί αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματική ζωή και γιατί, αν τους παραβούμε, η Εκκλησία πάλι θα μας αγκαλιάσει.
- Η Εκκλησία, όποιο μέτρο και αν ξεπεράσουμε, θα μας αγκαλιάσει.
- Όποιος ξεπεράσει το μέτρο του κόσμου, καταδικάζεται από τον κόσμο και μάλιστα αυστηρά. Ο κόσμος "βγάζει στα μανταλάκια" τους παραβάτες της "ηθικής" του. Αντίθετα, η Εκκλησία όποιον ξεπεράσει το μέτρο της, τον αγκαλιάζει.
- Αυτό που έκανε να φαίνεται ο κόσμος πιο φιλάνθρωπος από την Εκκλησία είναι το ότι ο κόσμος κατέβασε τον πήχη της ηθικής, λογαριάζοντας την αμαρτία ως αρετή. Αυτό όμως είναι μια κοροϊδία, μια υποκρισία.
- Ο κόσμος μάς προβάλλει μια ψεύτικη ηθική, που ρυθμίζεται από τη συλλογική συνείδηση της συλλογικής βόλεψης.
- Η Εκκλησία αιώνια μας λέει την αλήθεια. Μας λέει πότε είμαστε στο φως και πότε στο σκοτάδι. Αλλά και όταν είμαστε στο σκοτάδι, είναι απεριόριστα επιεικής μαζί μας.
- Ο κόσμος με το σύστημά του και ψέματα λέει και συντηρητικός είναι. Αντίθετα, η Εκκλησία και την αλήθεια λέει και φιλελεύθερη είναι.
- Η Εκκλησία είναι το εργαστήριο των αρετών, το φυτώριο της αγιότητας.
- Να ζητούμε την πίστη από τον Θεό. Η πίστη είναι κι αυτή δώρο του Θεού.

- Αυτό που μας εμποδίζει να λάβουμε την πίστη και τα άλλα δώρα του Θεού είναι κυρίως το ότι δεν αφηνόμαστε στον Θεό. Το ότι δεν αφηνόμαστε στον Θεό είναι επίσης η αιτία πολλών ψυχασωματικών προβλημάτων.
- Το μεγάλο λάθος μας είναι ότι τον Χριστό Τον έχουμε, για να μας επιβεβαιώνει και να μας επιβραβεύει και όχι για να αναλάβει τη ζωή μας. Η πίστη όμως είναι εμπιστοσύνη, είναι σχέση.
- Ο πραγματικά πιστός άνθρωπος, όποιον Γολγοθά κι αν ανεβαίνει, είναι ασφαλής κι έχει μέσα του γαλήνη και χαρά.
- Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τον ίδιο βαθμό και την ίδια ποιότητα πίστης, για διάφορους λόγους, και αυτό μπορεί να μην έχει σχέση με την καθαρότητα της ψυχής του κάθε ανθρώπου.
- Πολλοί άνθρωποι βασανίζονται από την απιστία, αν και έχουν καθαρή ψυχή.
- Πίστη είναι το να θέλεις να πιστέψεις. Στην πίστη μετράει η διάθεση. Αυτός που έχει τη διάθεση να πιστέψει λογαριάζεται ως πιστός και θεωρείται ότι πιστεύει.
- Αν δεν λαμβάνουμε το δώρο της πίστης από τον Θεό ή δεν έφτασε ακόμα η ώρα μας ή δεν είμαστε ακόμα αρκετά ταπεινοί.
- Αυτό που μας ανοίγει στα δώρα του Θεού, στη χάρη του Θεού είναι η ταπείνωση.
- Πολλές φορές έχουμε ένα τέτοιο γινάτι, που πιστεύουμε στις δικές μας ικανότητες, στη δική μας αντίληψη, στη δική μας κρίση και δεν αφήνουμε τον Θεό να δράσει στη ζωή μας. Και τότε μας έρχονται μερικές κατραπακιές, που γκρεμίζουν το είδωλό μας και τον θρόνο μας, με αποτέλεσμα να χαμηλώνουμε, να ανοίγει η καρδιά μας στον Θεό και να μπορούμε πλέον να λαμβάνουμε το μεγάλο δώρο της πίστης.
- Η πίστη είναι σχέση και εμπιστοσύνη. Δεν είναι διανοητική διαδικασία.
- Ακόμα και οι τσακωμοί, είτε με τον Θεό είτε με κάποιον άνθρωπο, είναι κι αυτοί έκφραση και επιβεβαίωση μιας σχέσης.
- Αυτά που δεν είναι σχέση είναι η αδιαφορία και η χλιαρότητα.
- Σε πολλά ζευγάρια, ο ένας είναι τόσο ζωντανός για τον άλλον, όπως είναι ο καναπές του, και τόσο ζεστός για τον άλλον, όπως το φαγητό που βγαίνει από το ψυγείο. Αυτό είναι θάνατος για τη σχέση και χρειάζεται ένα γερό ταρακούνημα, ώστε αυτή να ζωντανέψει.
- Η πίστη είναι το πιάτο που το δίνουμε στον μάγειρα Χριστό, για να μας το γεμίσει με το φαγητό της ζωής.
- Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, η εξουσία δεν είναι κατεξουσιασμός, αλλά διακονία, σχέση εμπιστοσύνης και ικανότητα θεραπείας.
- Ο ασκών εξουσία οφείλει να έχει την ενσυναίσθηση να την πνευματική διάκριση, ώστε να μπορεί να δίνει στον άλλον αυτό που έχει ανάγκη για να ελευθερωθεί.