

06-04-2025 Η μειονεξία της δύναμης

- Την Πέμπτη και τελευταία Κυριακή των Νηστειών η Εκκλησία μας προβάλλει ως πρότυπο μετάνοιας την οσία Μαρία την Αιγυπτία. Ο λόγος που το κάνει αυτό η Εκκλησία, είναι για να αφυπνίσει και να ενεργοποιήσει τους πιο αμελείς στον πνευματικό αγώνα, δηλαδή στη διαδικασία της μετάνοιας και της αποκατάστασης της σχέσης με τον Θεό.
- Το ότι έχουμε στο εικόνισμα μία πόρνη, τη Μαρία την Αιγυπτία, την οποία τιμούμε ως αγία και την προσκυνούμε δεν συνάδει μια καμία λογική και καμία ηθική του κόσμου, είναι όμως τελείως αποδεκτό μέσα στο πλαίσιο της αγάπης και του ελέους του Θεού.
- Η αγιότητα δεν απόδειξη των δυνατοτήτων μας, αλλά παραδοχή της αγάπης του Θεού.
- Όλοι ζούμε στην πτώση και την αμαρτία. Στον βαθμό που αυτό το αναγνωρίζουμε και εμπιστευόμαστε το έλεος του Θεού, ανοιγόμαστε σε άλλους ορίζοντες ζωής.
- Στην πορεία της αγιότητας μπορούμε να μπούμε, μόνο αν γκρεμίσουμε τον θρόνο μας, δηλαδή την ωραιοποιημένη εικόνα που έχουμε φτιάξει από μικροί για τον εαυτό μας. Αυτό άλλωστε έκαναν οι άγιοι.
- Αυτό που για τον κόσμο είναι αποτυχία, αμαρτία και οδύνη, μέσα στην Εκκλησία μπορεί να γίνει ευλογία και απαρχή της ένταξής μας σε πορεία σχέσης με τον Θεό.
- Μπορούμε να έχουμε σχέση με τον Θεό, όχι γιατί το αξίζουμε, αλλά γιατί ο Θεός μάς αγαπά κι εμείς μπορούμε να ανταποκρινόμαστε σε αυτήν την αγάπη.
- Η σχέση με τον Χριστό αλλά και οποιαδήποτε σχέση αγάπης και αλήθειας απαιτεί οδύνη, σταυρό, έξοδο από τον εαυτό μας.
- Οι άνθρωποι που είναι γεμάτοι μέσα τους δεν ζητούν πρωτοκαθεδρίες και αναγνώριση.
- Όποιος θέλει να είναι μέγας, οφείλει να είναι διάκονος όλων. Κι όποιος θέλει να είναι πρώτος, οφείλει να είναι δούλος όλων. (Κύριος)
- Οι απομακρυσμένοι από τον Θεό και τον λόγο του Θεού άνθρωποι μαζεύουν δύναμη για να κυριαρχούν στον κόσμο, αλλά υπάρχει κάτι στο οποίο πάντα θα μένουν αδύναμοι κι αυτό είναι ο θάνατος. Απέναντι στον θάνατο οι απομακρυσμένοι από τον Θεό και τον λόγο Του άνθρωποι μόνο θόρυβο και καμώματα μπορούν να κάνουν.
- Ο άνθρωπος που έχει ειλικρινή μετάνοια είναι γεμάτος από τη χαρά του Θεού και δεν τον απασχολεί αν τον έχουν αδικήσει.
- Αν συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε μεγάλοι και πρώτοι όταν είμαστε διάκονοι όλων, τότε λύνονται όλα τα προβλήματα των διαπροσωπικών μας σχέσεων και της ζωής μας καθώς και τα ψυχολογικά μας προβλήματα.