

### **13-04-2025 Ο χριστιανός, το σκάνδαλο του κόσμου**

- Όλος ο χρόνος της πνευματικής ζωής έχει ως πυρήνα του τη Μεγάλη Εβδομάδα.
- Κέντρο και περιεχόμενο της Μεγάλης Εβδομάδας και όλης της πνευματικής ζωής είναι ο Νυμφίος, είναι ο Χριστός, είναι η δυνατότητά μας να σχετισθούμε μαζί Του και να Τον βάλουμε στην καρδιά μας.
- Τον Νυμφίο δεν τον απασχολούν τα λάθη μας και οι αρετές μας, αλλά η διάθεση της καρδιάς μας, το αν και πόσο θα Τον εμπιστευτούμε.
- Ο Νυμφίος αναγνωρίζεται ως τέτοιος, όταν σταυρώνεται από αγάπη για μας. Και με τον τρόπο αυτό μας δείχνει ότι η αγάπη είναι αληθινή, όταν είναι θυσιαστική.
- Το κοσμικό σύστημα έχει ως βάση τη δύναμη, την εξουσία, τον έλεγχο και την κυριαρχία, που απομακρύνουν τον έναν άνθρωπο από τον άλλον. Αυτό αποτυπώνεται και στον μικρόκοσμο του κάθε ανθρώπου, με άλλα λόγια το ζει ο καθένας μας στην προσωπική του ζωή.
- Όλα τα βάσανα που περνάμε, που εκφράζονται και ως ψυχολογικά προβλήματα, είναι συνέπεια του κοσμικού τρόπου ζωής.
- Ο Χριστός, με το πλύσιμο των ποδιών των μαθητών Του και με τα Πάθη και τη Σταύρωσή Του, μας αποκαλύπτει έναν άλλο τρόπο ζωής, στον οποίο δύναμη είναι η ταπείνωση, η διακονία των άλλων και η θυσία για τους άλλους.
- Αυτό που με ελευθερώνει από τον κόσμο της φθοράς είναι το να μπορώ με ταπείνωση και αγάπη να αναπαύω τον αδελφό μου και να θυσιάζομαι γι' αυτόν, πράγματα τα οποία αποτελούν διαχρονικά σκάνδαλο για το κοσμικό σύστημα της φθοράς.
- Ένας τρόπος ζωής στον οποίο αναπαύουμε τον αδελφό μας, θυσιαζόμαστε για τον αδελφό μας και συγχωρούμε τον εχθρό μας είναι μέγα σκάνδαλο για τον κόσμο.
- Ο λόγος του Κυρίου στο Ευαγγέλιο είναι σκανδαλιστικός και κάθε προσπάθεια να τον προσαρμόσουμε στα μυαλά μας είναι καταδικασμένη σε αποτυχία, γιατί ούτε του Χριστού θα είμαστε ούτε του κόσμου.
- Η θυσία του Χριστού, που είναι η νίκη επί του θανάτου, έγινε για τον κάθε αμαρτωλό και διεστραμμένο άνθρωπο. Γι' αυτό σε κανέναν μας δεν δικαιολογείται η απελπισία.
- Μετά τη σταυρική θυσία του Χριστού, θάνατος είναι μόνο η απουσία της αγάπης.
- Ο θάνατος, που είναι απουσία αγάπης, νικείται με τον θάνατο του δικού μου ατομικού θελήματος, με τον θάνατο της δικής μου ατομικής δικαιοσύνης, υπέρ της δυνατότητας να σχετίζομαι με τον άλλον άνθρωπο.