

08-09-2024 Το παν είναι η εμπιστοσύνη

- Το καύχημά μας είναι ο Σταυρός του Κυρίου. (Απόστολος Παύλος)
- Η πίστη μας δεν εδράζεται σε μια ιδεολογία ούτε σε έναν τρόπο συμπεριφοράς και ζωής, αλλά σε ένα πρόσωπο και σε μια πράξη. Το πρόσωπο αυτό είναι ο Χριστός και η πράξη αυτή είναι ο Σταυρός.
- Ο Σταυρός είναι η απόδειξη της διάθεσης του προσώπου του Χριστού για μας.
- Η κόλαση δεν είναι καταδίκη για αμαρτίες που κάναμε, αλλά ανικανότητα προσωπικής σχέσης με τον Χριστό και με κάθε πρόσωπο του Χριστού, δηλαδή αδελφό μας.
- Η απόκτηση της ικανότητας να σχετισθούμε με τον Χριστό έχει ως προϋπόθεση το άνοιγμα της καρδιάς μας σε Αυτόν, την χωρίς φόβο εμπιστοσύνη σε Αυτόν.
- Η μετάνοια δεν είναι σβήσιμο κάποιων αμαρτιών που κάναμε, αλλά αποκατάσταση της σχέσης μας με τον Χριστό και πλήρης παράδοσή μας σε Αυτόν.
- Η μεγάλη μας αμαρτία είναι η άρνηση της πίστης, δηλαδή η άρνηση της εμπιστοσύνης στη σχέση με τον Χριστό.
- Ο Χριστός μάς δίνει τις προϋποθέσεις να Τον εμπιστευτούμε, λέγοντας πως δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο αλλά να σώσει τον κόσμο.
- Ο Χριστός δεν είναι τιμωρός ούτε δικαστής. Ο Χριστός είναι ο έρωτας της καρδιάς μας και η πληρότητα της ζωής μας.
- Όταν εμπιστευόμαστε την αγάπη του Θεού, παύουμε να φοβόμαστε.
- Ο λόγος που στη ζωή μας ταλαιπωρούμαστε, πάσχουμε, αγχωνόμαστε, αγωνιούμε, φοβόμαστε ο ένας τον άλλον είναι ότι στηριζόμαστε στον εαυτό μας και δεν ανοιγόμαστε με εμπιστοσύνη στον Χριστό.
- Να πάψουμε να βλέπουμε τον Χριστό ως πρόβλημα και να αρχίσουμε να Τον βλέπουμε ως τον θησαυρό μας και τη χαρά μας. Ως αυτό που είναι δηλαδή.