

29-09-2024 Αγαπώ άρα υπάρχω

- Αν αγαπούμε αυτούς που μας αγαπούν και αν ωφελούμε αυτούς που ελπίζουμε ότι θα μας ανταποδώσουν, δεν έχουμε κάποια πνευματική ωφέλεια. (Κύριος)
- Οι περισσότερες εντάσεις που έχουμε και οι λογισμοί που μας καταδυναστεύουν στις σχέσεις οφείλονται στην αίσθηση που έχουμε ότι ο άλλος μάς αδικεί και δεν μας αγαπά, και μάλιστα ενώ εμείς τον αγαπάμε.
- Ο Θεός μάς χάρισε κάποια ενέργεια για να αναπτυχούμε πνευματικά κι εμείς την εξαντλούμε στην παρακολούθηση του άλλου και στη μελέτη των πράξεών του, ώστε να αξιολογήσουμε την αυθεντικότητα και την ποιότητα της αγάπη του. Αυτό είναι ένα βάσανο.
- Ο τρόπος που ζούμε και σχετιζόμαστε, δηλαδή με άλλα λόγια ο λόγος που ζούμε, μαρτυρεί και το επίπεδο της πνευματικής μας κατάστασης.
- Αν επιλέξουμε τον ψυχικό λόγο ζωής, δηλαδή να ζούμε με ψυχολογικούς μόνο όρους, δεν θα μπορέσουμε να ειρηνεύσουμε πραγματικά, να εμπιστευτούμε τον άλλον και να σχετιστούμε βαθιά-αληθινά μαζί του.
- Ενώ ο Κύριος μάς προτρέπει να αγαπάμε τους εχθρούς, εμείς χαρακτηρίζουμε ως εχθρική τη στάση όσων θεωρούμε ότι δεν μας καταλαβαίνουν και παλεύουμε με τον δικό μας αδιέξοδο τρόπο να δικαιωθούμε απέναντί τους.
- Πραγματική αγάπη είναι να αγαπάς αυτόν που δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες σου. Αλλά τέτοια αγάπη μπορούμε να έχουμε, μόνο αν μορφωθεί μέσα μας μία άλλη συνείδηση, ένα άλλο ήθος, μία άλλη εμπειρία. Κι αυτή είναι η χάρη του Θεού.
- Χωρίς τη χάρη του Θεού, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε αληθινά.
- Αν γευτούμε την αγάπη του Θεού που παρά τα χάλια μας μας αγαπά, τότε αρχίζει κάτι άλλο να γεννιέται μέσα μας, μια άλλη αντίληψη ζωής, αγάπης και σχέσεων. Γινόμαστε εύφορο μέρος, για να έρθει και να κατοικήσει η χάρη του Θεού.
- Όταν ο άνθρωπος νιώθει το κενό του, τον Άδη του, την κόλασή του, αλλά δεν απελπίζεται και ζητά το έλεος του Θεού, σιγά σιγά γίνεται δεκτικός της αγάπης του Θεού.
- Η επίγνωση της κατάστασής μας, η ταπείνωση και η μετάνοια, χωρίς όμως να πέφτουμε στην απόγνωση αλλά έχοντας ελπίδα και εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού, είναι ο τρόπος να ιερωρηγηθεί μέσα μας το μυστήριο της αγάπης του Θεού.
- Όταν αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει κάποιου άλλου είδους αγάπη, που δεν μου την έμαθε κανείς πιο πριν και που είναι χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς να το αξίζω, τότε ελευθερώνομαι.
- Ο Χριστός μάς αγαπά χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς όρια. Όταν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, δεν γίνεται να μην συγκινηθούμε, δηλαδή να μην Τον πλησιάσουμε με εμπιστοσύνη.
- Όταν σπαταλώ την ενέργειά μου κουτσομπολεύοντας τον άλλον και προσπαθώντας να αποκαλύψω τις πραγματικές διαθέσεις του προς εμένα, για να τον αγαπήσω ή όχι, αδικώ τον εαυτό μου και εγκλωβίζομαι.

- Θησαυρός μας δεν είναι οι επιτυχίες και αποκτήματά μας στον κόσμο, αλλά η γεύση της αγάπης του Θεού, που μας ελευθερώνει και μας μαθαίνει να αγαπάμε κι εμείς απροϋπόθετα.
- Αν χαλιόμαστε επειδή νομίσαμε κάποιος ότι μας αδίκησε, μας στραβοκοίταξε, μας κουτσομπόλεψε, μας κατέκρινε, οφείλουμε να ψάξουμε μέσα στην καρδιά μας. Να δούμε τι είδους αγάπη έχουμε, ποιο είναι το περιεχόμενό μας.
- Μόνο η χωρίς προϋποθέσεις και όρια αγάπη, που είναι πάντα αγάπη σταυρική, μπορεί να εμπνεύσει και να "αλλάξει τα φώτα" σε έναν άνθρωπο.