

19-01-2025 Ζω γιατί ευχαριστώ

- Η βάση της αμαρτίας μας είναι η εγωκεντρικότητά μας, το κλείσιμο στον εαυτό μας.
- Από το πώς τοποθετούμαστε στα προβλήματά μας και στη ζωή μας γενικότερα μαρτυρείται η εσωτερική μας κατάσταση.
- Το ότι βαφτιστήκαμε χριστιανοί ή το ότι έχουμε κάποια θεολογική ή άλλη γνώση δεν αρκούν για να σωθούμε. Θα σωθούμε, μόνο αν αναλάβουμε την ευθύνη να ενεργοποιήσουμε και να αναπτύξουμε τα δώρα που μας δόθηκαν.
- Τα δώρα και τα χαρίσματα μας ωφελούν και μας δικαιώνουν, μόνο όταν είμαστε ανοιχτοί στους άλλους και επιθυμούμε πραγματικά να σχετισθούμε μαζί τους.
- Τα προβλήματά μας υπάρχουν για να σχετιζόμαστε με τον Χριστό και με τους ανθρώπους.
- Όλα είναι αφορμές προσωπικής σχέσης και έτσι οφείλουμε να τα βλέπουμε.
- Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία για μας δεν είναι το αν πάσχουμε ή όχι, αλλά το αν σεβόμαστε την ανάγκη της καρδιάς μας να είναι ενεργή, ώστε να απεγκλωβιστούμε από την ατομικότητά μας και να μπούμε στην περιπέτεια της σχέσης με τον Χριστό και με τους άλλους.
- Το αν ένας άνθρωπος είναι γκρινιάρης, παραπονιάρης και ζήτουλας ή ευχαριστιακός δείχνει την ποιότητα του ανθρώπου αυτού.
- Τα προβλήματα που έχουμε στις σχέσεις μας δημιουργούνται κυρίως από το ότι είμαστε επικεντρωμένοι στον εαυτό μας και στο ότι θέλουμε να είμαστε πάντα κερδισμένοι από τους άλλους και ποτέ ζημιωμένοι.
- Ο λόγος που πληγωνόμαστε από τους άλλους είναι γιατί βάλαμε προσδοκίες που δεν εκπληρώθηκαν. Αν η μόνη προσδοκία μας είναι η σχέση με το πρόσωπο του άλλου, δεν θα πληγωθούμε ποτέ.
- Η πραγματική πληγή μας δεν είναι αυτό που μας φαίνεται ως αδικία από τον άλλον. Η πραγματική πληγή μας είναι η απώλεια της σχέσης.
- Το ζήτημα δεν είναι αν είμαστε κερδισμένοι ή ζημιωμένοι από τους άλλους, αλλά αν μπορούμε να σχετιζόμαστε, δηλαδή αν μπορούμε να αγαπάμε και να αγαπιόμαστε.