

09-02-2025 Για τον Χριστό είναι αλλιώς

- Μια υγιής πνευματική ζωή έχει ως βάση της την ταπείνωση, τη συναίσθηση της αμαρτωλότητάς μας και την εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Ότι δεν είναι στηριγμένο σε αυτή τη βάση, δεν είναι ευλογημένο, δεν καρποφορεί και μάλιστα μπορεί να είναι επικίνδυνο.
- Η κρίση του Χριστού συχνά διαφέρει από την κρίση των ανθρώπων.
- Αυτά που αυθεντικοποιούν μια καλή πράξη μας είναι ο λόγος που γίνεται και το τι διαμορφώνει σε μας που την κάνουμε και σε αυτόν που τη δέχεται.
- Ο λόγος που έχουμε ανάγκη να υπερέχουμε των άλλων είναι ότι βαθιά μέσα μας νιώθουμε μειονεκτικοί, όχι γιατί δεν κάνουμε πολλά καλά και σπουδαία πράγματα, αλλά γιατί ο λόγος για τον οποίο τα κάνουμε είναι η δόξα του εαυτού μας, η οποία δεν γεμίζει την ψυχή μας.
- Αυτό που γεμίζει την ψυχή μας είναι η εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού αλλά και στην αγάπη κάθε ανθρώπου.
- Όσο δεν σπάμε τα τείχη μας να ανοιχτούμε στον άλλον, θα έχουμε την ανάγκη συνεχώς να επιβεβαιωνόμαστε "υπερέχοντας".
- Η κατάκριση είναι η επιβεβαίωση της απομόνωσής μας, του κλεισίματος στον εαυτό μας, της απουσίας της πραγματικής ζωής και χαράς μέσα μας.
- Όταν δεν έχουμε πραγματική ζωή και πραγματική χαρά μέσα μας, έχουμε την ανάγκη να επιβεβαιωνόμαστε, κατακρίνοντας τους άλλους και "υπερέχοντας" των άλλων.
- Το σημαντικό δεν είναι τι κάνουμε. Το σημαντικό είναι τι εγγραφές υπάρχουν μέσα μας, πού είναι στραμμένη η καρδιά μας.
- Όλη η προσπάθειά μας να είναι στην κατεύθυνση πώς θα μαλακώσουμε την καρδιά μας και πώς με εμπιστοσύνη θα ανοίξουμε την καρδιά μας στην αγάπη του Χριστού.
- Η βασικότερη προϋπόθεση μιας σχέσης είναι η εμπιστοσύνη.
- Εμπιστευόμαστε κάποιον, όταν πάψουμε να βάζουμε τον εαυτό μας πάνω από αυτόν.
- Το σημαντικό δεν είναι αν είμαστε καλοί άνθρωποι και κάνουμε καλά έργα, αλλά αν μέσα μας νικήθηκε ο θάνατος και κατοικεί η ζωή.
- Αυτός που νιώθει αυτάρκης και πλήρης από μόνος του, δεν μπορεί να στραφεί προς τον Χριστό και για τον λόγο αυτό είναι τελικά ο πιο ελλιπής.
- Μόνο αν παραδεχτούμε τη χρεωκοπία μας, μπορούμε να στραφούμε προς τον Χριστό.